



Met veel liefde en waardering willen wij
blijven denken aan

Maria Wilhelmina Theresia Dijkhuijs
vroeger Oude Breuijl

sinds 1959 getrouwd met

FONS DAMHUIS

Zij werd op 4 april 1930 in Losser geboren. In de stilte van de morgen op 7 september 1993 is zij na een ziekte van ongeveer 10 jaar in alle rust ingeslapen. Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Maria Geboorte op 10 september hebben wij haar te rusten gelegd op het kerkhof aldaar.

De laatste jaren van ons gezinsleven werden getekend door haar ziekte, hoewel ze zichzelf niet ziek vond en ze daar geen nadruk op wilde leggen. Ondanks het verdriet dat ze niet veel kon - terwijl ze zoveel met ons wilde doen - en ondanks de vele beperkingen die haar ziekte met zich meebracht, was en bleef ze een middelpunt.

Ze had een niet aflatende interesse in het leven van ieder van ons. In alles leefde ze met ons mee, volgde ons op vakantietochten, belde zeer regelmatig en genoot als wij op bezoek kwamen.

Zij was een vrouw die met haar tijd meeging; ze bleef jong van geest, mede door haar kleinkinderen, aan wie ze veel vreugde beleefde en waar ze kracht uit putte.

Voor haar en voor ons was het fijn dat ze in haar ziek-zijn thuis kon blijven en het was ook haar wens om in die vertrouwde omgeving te sterven.

Over zichzelf sprak ze niet graag, haar belangstelling ging altijd uit naar de mensen en de wereld om haar heen.

Haar energie, kracht, humor en eerlijk karakter zullen ons tot voorbeeld en steun zijn.

In haar geest willen wij samen verder gaan, wij zullen haar nooit vergeten. Zij rust nu in vrede.

Wij zijn U zeer dankbaar voor uw belangstelling en meeleven tijdens haar ziekte en na haar overlijden.

Ook uw aanwezigheid bij haar uitvaart en begrafenis heeft ons heel goed gedaan. Wij zijn U daar zeer erkentelijk voor.

FONS DAMHUIS
Kinderen en kleinkinderen