

*Een moeder sterft altijd te vroeg,
al wordt ze nog zo oud.*

*Je bidt dat God haar sparen wil
omdat je van haar houdt.*

*Maar als oog en geest verduisteren,
haar leven haar benauwd,
bid je dat God haar halen wil,
omdat je van haar houdt.*

In dankbare herinnering aan

Annie Meijer-Dijkhuis

Ze is geboren op 5 juli 1936 te Oldenzaal.

Op 16 september 1997 is ze overleden op

61 jarige leeftijd. Op 20 september 1997

hebben we afscheid genomen van haar
tijdans een uitvaartviering in de

St. Josephkerk. Daarna hebben we Annie
begeleid op haar laatste tocht hier op aarde
naar het crematorium te Usselo.

We willen Annie herinneren als een vrouw
met een echte eigen persoonlijkheid. Een
vrouw die kon meeleven met datgene wat
de ander moest doornaken; een vrouw met
een zorg voor haar man en kinderen. Toen
er later kleinkinderen kwamen ging de zorg
uiteraard ook naar hen uit.

Wet haar echt karakteriseerde was haar
intens beleefde hobby: het schilderen.
Daarom willen we dit gedachtenis-prentje
sieren met één van haar meesterwerkjes.
Kijken we naar deze Zonnebloemen dan
mag je daarin de persoonlijkheid van Annie
terugvinden.

Niet geheel zonder kritiek heeft ze alles
aanvaard wat de kerktraditie aangaf. Haar
geloof was daardoor wel duidelijk en op-
recht. We willen haar daarom aanbevelen
bij de Levende Heer. Daar mag ze rust en
vrede vinden, vrij van alle zorg en pijn;
daar mag ze zijn in het Licht van de vrede.

Voor uw medeleven, in de periode van haar
ziekte en voor de belangstelling bij haar uit-
vaart en crematie, zijn wij u zeer dankbaar.
Neemt u de prachtige zonnebloemen van
Annie mee als aandenken en teken van
onze dank.

Enschede, 20 september 1997

familie Meijer.