

Wilt in uw gebeden blijven gedenken

AREND JAN DIJKHUIS

die in Haaksbergen (Stepelo) geboren werd
18 juli 1881. Hij sloot zijn huwelijk te Losser met

Geertruida Jansink

die reeds stierf in 1922.

Jan Dijkhuis ontving de ziekensakramenten en
sliep weg tijdens zijn ochtendverzorging in
„Oldenhove“ 16 augustus 1978. Op het kerk-
hof van de Maria Geboorteparochie te Losser
werd hij begraven 19 augustus 1978.

Zelf was Jan zeer tevreden over zijn leven:
„Ik heb een mooi leven gehad“.

Voor zijn kinderen had hij veel over en was er
echt bezorgd voor.

Zijn kleinkinderen volgde hij met belangstel-
ling en als Ralph iets „uitspookte“, dan zei
hij steeds: „Er moet ook iets in zitten“.

Hij wandelde graag in Gods vrije natuur; de
omgeving van de Glanese Dinkel kende hij
op zijn duim, bij licht en bij donker.

Veel heeft hij beleefd en meegemaakt. Van-
daar dat hij sterke verhalen vertelde.

Ook als gelovig mens groeide hij mee in de
loop van de jaren. Het werd hem steeds dui-
delijker, dat God een menselijk gezicht krijgt
in Jezus Christus.

Jezus deelt de vreugde maar ook de zorgen
van het dagelijkse leven.

Heer, omdat wij uw aanwezigheid in onze
wereld zo moeilijk kunnen waarnemen, vragen
wij U, dat oog en hart van Uw dienaar Jan
in de hemel open mogen zijn.

Voor uw belangstelling en medeleven na het
overlijden van onze lieve vader, groot- en
overgrootvader betuigen wij onze hartelijke
dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.

Losser, 19 augustus 1978