

Een dankbare en blijvende  
herinnering aan

### **Clemens Dijkhuis**

die op 28 april 1928 in Losser geboren werd. Na een ernstige ziekte overleed hij nog vrij onverwacht op 25 april 1996. We hebben hem, na een Uitvaartviering in de St. Martinuskerk te Losser, naar het crematorium te Usselo begeleid.

Nu we onze dierbare broer uit handen moeten geven, doen we dat met veel verdriet, maar ook met veel dankbare herinneringen. Geboren en getogen in Glane, heeft hij zijn hele leven gewoond in het ouderlijk huis. Hij was er dan ook zeer aan gehecht. Samen werken, samen zorgen, samen genieten van het leven. In alle eenvoud en met zijn rustige aard wist hij te leven. Hij was een groot natuurliefhebber.

Trots als hij was op zijn auto, reed hij graag naar de bossen om er te genieten van Gods mooie natuur. En zo hield hij met name ook de laan schoon voor het huis. Hij was heel secuur in zijn werk. Veel kontakten had hij niet. Maar hij kon terugzien op een goed leven, samen met zijn broers. Zij zorgden samen voor hem, toen hij erg ziek bleek te zijn. Hij bleef echter hopen dat het nog beter zou worden. Toch heeft hij op zijn eigen wijze, zich voorbereid op het afscheid voorgoed. Moge God hem nu laten delen in Zijn eeuwige Vreugde, in Zijn Liefde. Clemens, rust in vrede!

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, betoond tijdens de ziekte en na het overlijden, van onze dierbare broer en zwager.

Familie Dijkhuis