



In dankbare herinnering aan

GERRIT JAN DIJKHUIS

echtgenoot van

Hendrika Weustink

Hij werd geboren op 15 oktober 1893 te Oldenzaal en overleed voorzien van het Sacrament der zieken te Oldenzaal op 28 juli 1973. Zijn lichaam hebben we te ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar op 1 augustus 1973.

In die dagen hoorde ik een stem uit de hemel die zij: „Zalig zijn de doden die in de Heer sterven. Van nu afaan, zegt de Geest, zullen ze uitrusten van hun arbeid, want hun goede werken volgen hen.”

Boek der Openbaring.

Op hoge leeftijd is hij van ons heengegaan na een werkzaam en welbested leven. Hij stond open voor anderen, en zo was hij voor zijn vrouw een zorgzame man en voor zijn kinderen een goede vader. Een zekere goedmoedigheid én een sterke beginselvastheid waren typerend voor zijn persoon. Zo leefde hij uit eerlijke eenvoud en een onwrikbaar geloof. Wij mogen God danken voor dit welbested leven

en wij bidden: Vader in de hemel, vergeef hem zijn klein-menselijke fouten en laat hem op voorspraak van Maria voor altijd gelukkig zijn bij U. Moge hij bij U de rust en de ruimte vinden die hij hier altijd al zo zeer op prijs stelde. Dit vragen wij door Christus onze Heer. Amen

Voor Uw deelneming, ondervonden bij het overlijden van mijn beminde man, onze vader en grootvader, betuigen wij U onze oprechte dank.

Fam. DIJKHUIS

Oldenzaal, juli 1973
Emmastraat 10.