

Dankbaar gedenken wij

## **HENDRIKUS WILHELMUS DIJKHUIS**

weduwnaar van  
Johanna Maria Weerink

Hij werd te Almelo geboren op 11 september 1909. Plotseling is hij te Almelo overleden op 23 september 1982. Biddend hebben wij afscheid van hem genomen in de St. Jozef-kerk en hem te rusten gelegd op de r.k. begraafplaats te Almelo op 27 september d.o.v.

Een fijn mensenleven heeft onverwacht zijn einde gekregen. Wij houden hem in gedachten als een diep gelovig man die in alle eerlijkheid getracht heeft om te beantwoorden aan de verwachtingen van de Schepper: namelijk te leven als mens met een hart om lief te hebben en te bestaan voor anderen.

Zijn eenvoud, zijn gevoeligheid van hart en zijn stille tevredenheid waren de kenmerken van zijn zorgend in het leven staan.

Hij was een man met veel begrip die altijd een luisterend oor had en als je hem ontmoette dan merkte en voelde je de goedheid en de tevredenheid die van hem uitgingen.

De laatste levensjaren heeft hij doorgebracht in „Huize Friso” waar hij zich bijzonder op zijn plaats voelde en heel gelukkig was.

Wij nemen dankbaar afscheid van hem uit dit leven in de overtuiging dat hij op een voorbeeldige wijze zijn levensopdracht heeft volbracht.

Moge voor hem nu werkelijkheid zijn wat staat in de psalm:

„Als God ons thuis brengt  
dat zal een droom zijn”.

Voor Uw blijken van medeleven na het overlijden van onze lieve vader en opa, danken wij U hartelijk.

Kinderen en kleinkinderen