

In dankbare herinnering aan

## Herman Dijkhuis

\* Glane 3 augustus 1923

† Glane 6 april 2007

Goede Vrijdag 2007, om 09.15 uur in de ochtend kwam Hermans heengaan, na een lang ziekbed, tussen hoop en vertwijfeling. In alle rust is hij ingeslapen.

In z'n goede jaren was Herman de stuwende kracht in het gezin Dijkhuis.

Na z'n bakkersopleiding werd toch de boerderij zijn werkkring.

Grote zorg hadden de broers Frans, Herman, Jan, Joop en Clemens daar voor elkaar. De boerderij waar ze samen opgroeiden, woonden en werkten, was hun lust en hun leven.

Op een mooi plekje van Losser, tegen de Dinkel, de Beek en het Bos, waar door hem het werk werd gedaan. Samen met zijn broer Frans werd er als hobby ook gejaagd.

"Samen" stond hoog in het vaandel en daar heeft hij zich z'n hele leven ook voor ingespannen.

Een gelovige man was Herman ook, die de Sacramenten der Zieken enkele weken voor zijn heengaan ontving en daarna vaker dan eens aangaf, dat zijn sterven niet lang meer op zich zou laten wachten, overtuigd dat hij was aan gene zijde opgewacht te worden door allen die hem in de dood voorgegaan waren.

Daags na Pasen, het Hoogfeest van de Verrijzenis, hebben we Herman begeleid op zijn laatste gang.

Dat hij moge rusten in Vrede.

Voor uw belangstelling tijdens Hermans ziekte en na zijn heengaan willen wij u danken met dit aandenken.

Gebroeders Dijkhuis

Losser/Glane, april 2007