

In de vrede van Christus is van ons heengegaan

HERMINA GOSEWIENA DIJKHUIS

echtgenote van

Petrus Johannes van Midden

Zij werd geboren te Oldenzaal 20 december 1894 en is daar overleden op Pinksterdag, 29 mei 1977, gesterkt door 't Sacrament der Zieken. Donderdag 2 juni hebben wij afscheid genomen tijdens de gezongen Eucharistieviering in de St. Antoniuskerk waarna wij haar lichaam te ruste hebben gelegd op de begraafplaats van Oldenzaal in afwachting van de Verrijzents.

In alle rust en vrede heeft zij na een lang en welbested leven haar geest aan God mogen teruggeven op de 1e Pinksterdag toen haar aardse zending was voltooid. Wij geloven dat het zo goed is omdat de dood over haar gekomen is op een moment dat zij eraan toe was in te gaan in 't nieuwe leven bij God. Wanneer wij nu aan haar terugdenken, dan roept zij bij ons het beeld op van de sterke vrouw, waarover het Boek der Spreuken 31, 10-31 ons verhaalt. In de betere dagen van haar leven was zij altijd druk in de weer om te zorgen voor haar man en kinderen. Zij heeft dit steeds met alle toewijding gedaan, dat mag hier gezegd worden. Moeilijkheden en verdriet zijn haar niet bespaard gebleven. Wij denken daarbij aan de harde oorlogsjaren en de dood van twee van haar kinderen. Mede door haar sterke Godsvertrouwen wist zij deze beproevingen te boven te komen. Samen met haar man mocht zij het be-

leven haar kinderen te zien opgroeien tot volwassen mensen, die hun bestemming wisten te vinden in de maatschappij. Opnieuw was het haar een vreugde haar kleinkinderen om zich heen te zien en hen goed te doen. Zo verliep dit leven van hard werken in welverdiende rust op de oude dag, tot haar gezondheidstoestand verminderde. Haar gezichtsvermogen nam steeds meer af, het praten met haar werd bemoeilijkt door toenemende doofheid. Toen het haar niet langer mogelijk was ter kerke te gaan ontving zij de H. Communie geregeld thuis. In de laatste maanden moest zij ter verzorging worden opgenomen in Denekamp en later opnieuw in het ziekenhuis van Oldenzaal, waar zij na de ziekenzalving door God werd opgeroepen om te delen in zijn glorie. Wij zullen moeder missen en dat doet ons verdriet. Wij willen God bidden om kracht en sterkte om dit kruis te dragen. Wij zijn ook dankbaar voor al het vele goede dat wij van moeder mochten ontvangen; voor wat wij nu als kostbare herinnering in ons hart meedragen. Moeder, leef gelukkig te midden van de heiligen die u zo vaak hebt aangeroepen. Moge het Godsvertrouwen dat haar leven kenmerkte ons helpen om het leven van alledag naar best vermogen weer op te nemen, tot ook onze zending in deze wereld is volbracht.

Voor uw bliken van medeleven ondervonden tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma, zeggen wij u onze hartelijke dank.

Namens de familie,

P. J. VAN MIDDEN

Oldenzaal, juni 1977