

Ter dankbare herinnering aan
JOHANNES HERMANNUS DIJKHUIS

Hij werd 6 oktober 1909 te Oldenzaal geboren en trad 21 juli 1934 in het huwelijk met

ANTONIA WILHELMINA CAROLINA
KLOPPENBORG

Uit hun liefdevol huwelijk werden 3 kinderen geboren.

Met grote droefheid denken wij terug aan hem die ons zo plotseling ontviel. Maar het is onze troost, dat wij mogen terugdenken aan iemand, die zo'n goede echtgenoot en vader was.

Hij heeft, zo lang zijn gezondheid hem dit toeliet, met alle kracht en ijver gewerkt en was bovendien ook thuis zo'n steun en vreugde. Vooral, toen hij na zijn vijftigste jaar vanwege die gezondheid thuis moest blijven, kon hij zijn hele zorg en toewijding geven aan zijn zieke en gebrekkige vrouw. Wij danken hem en moge God zijn eeuwig loon zijn.

Op 4 juli is hij 's avonds plotseling overleden. Zijn lichaam werd 8 juli op het katholieke kerkhof, waar hij zo lang gewerkt had, te rusten gelegd.

Hij ruste in vrede.

Voor Uw hartelijke blijken van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onze lieve man, vader, behuuden grootvader, zeggen wij U onze

hartelijke dank.

Familie A. W. C. Dijkhuis-
Kloppenborg

Oldenzaal, juli 1971.
Eikstraat 5