



In uwe godvruchtige gebeden wordt
aanbevolen de ziel van zaliger

JOSEPH DIJKHUIS

geboren te Losser 3 Mei 1920, die als strij-
der voor de bevrijding door een nood-
lottig ongeval is overleden te Wegdam
op Paaschdag 1 April 1945 en 10 April
begraven op het R.K. Kerkhof te Losser.

Toen de bevrijding voor de deur stond
viel hij nog voor zijn vaderland. De vij-
andelijke kogel trof hem toen hij zijn
plicht deed. Het is een groote vreugde
voor hen die achterblijven te weten dat
Joseph is gestorven als een held, die in
eeuwige herinnering zal blijven bij allen
die hem kenden. Immers hij kocht onze
vrijheid met zijn bloed. Door het offer
van zijn leven werden wij vrij. Toen hij
stierf begonnen wij te leven in vrijheid.

God, wees uw dienaar genadig. Joseph
stierf voor de eer van zijn vaderland.
Vergeef hem zijne zonden Heer, opdat
hij voor eeuwig zijn Koning moge dienen
in den hemel.

Dierbare vader en zusters, zwaar is de
slag. Voor de tweede maal in deze oorlog
wordt een der uwen opgeroepen door
God. Houdt goeden moed en weest flink,
want ik stierf niet den dood van een laf-
aard, maar als een eerlijk soldaat die de
vrijheid van ons land beminde. Bidt voor
mij opdat God mij moge zegenen met het
eeuwig leven.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Onze Vader Wees Gegroet.

Hij ruste in vrede.