



Ter herinnering aan

Regina Geertruida Dijkhuis

Echtgenote van

Harrie J. Kwekkeboom

* 28 - 02 - 1928

† 11 - 03 - 2001

Lieve ma,

73 jaar ben je geworden. Een gemiddelde leeftijd, zoals je zelf nuchter vaststelde. Het eerste deel van je leven kennen wij alleen uit verhalen; verhalen die je zelf graag en vaak vertelde.

Het tweede deel van je leven heeft in het teken gestaan van de opvoeding van ons en de zorg voor je kleinkinderen. Je hebt je best gedaan om het waardevolle uit je eigen opvoeding aan ons en onze kinderen door te geven.

Je bent opgegroeid in een tijd waarin aanleg en interesses niet altijd tot ontplooiing konden komen. Het gevoel dat je niet altijd volledig tot bloei hebt kunnen komen, heeft je nooit helemaal losgelaten.

Het is jammer dat je dat zo voelde, want ondanks dat je niet in alle opzichten de gewenste invulling

aan je leven hebt kunnen geven, had je ons en anderen veel te vertellen.

Je drukte dat niet alleen in woorden uit, maar ook in allerlei vormen van creativiteit. Je kon weliswaar kritisch zijn naar anderen, maar hadden mensen eenmaal een plaatsje in je hart veroverd dan was dat blijvend. Wie geen moeite hoefden te doen voor zo'n plaatsje, waren de kleinkinderen. Ze waren het liefste dat je had. Op de laatste dag van je leven, bij ons samenzijn voor de ontvangst van het Heilig Oliesel, heb je nog eens mogen zien hoeveel ze alle 5 ook van jou hielden.

Veel dingen deed je vanuit je gevoel; soms werd je niet begrepen. Je hebt veel geluk gekend in je leven, maar de laatste jaren waren moeilijk. Het viel niet mee te accepteren dat je lichamelijke krachten langzaam afnamen. In de week voor je overlijden werd echter pas goed zichtbaar hoe sterk daarentegen je geestelijke kracht was. Wij hebben niet jou, maar jij hebt ons geholpen om afscheid te nemen. We weten dat je hiertoe in staat was door je geloof in een vervolg op dit aardse leven en verlangen naar een hereniging met je ouders. We hopen intens dat je hebt gevonden waarnaar je zo verlangde.

*Ma, dank je wel voor alles.
We zullen je nooit vergeten.*

Wij vonden het fijn dat u samen met ons afscheid van ma hebt willen nemen.

Harrie, kinderen en kleinkinderen.