



Ter dierbare nagedachtenis
aan onze

lieve zoon en broer

Ruud Dijkman

geboren 22 jan. 1938 te Den Helder
en door een noodlottig ongeval
overleden op 22 sept. 1965
te Nijmegen.

Te vroeg werd hij van ons weggenomen
en zijn zonnig karakter laat een grote
leegte bij ons achter.

Moge God hem reeds hebben opge-
nomen in zijn grote liefde.

Wil hem in Uw gebed herdenken.

Nijmegen, 23 september 1965