





Ter dankbare herinnering aan

JAN DIJKMANS

echgenoot van

LIES VERSTAPPEN

Geboren te Bladel 8 januari 1921 overleed hij
te Someren 14 november 1976, gesterkt door
het sakrament van de zieken.

Heer, wij danken U dat U Jan Dijkmans rustig
heeft doen inslapen.

Jan was een werker. Een man die niet veel
praatte maar des te meer deed. Vrouw en kinde-
ren droeg hij een warm hart toe, een hart vol
verborgen liefde. Nooit was er iets teveel; nooit
hoorde men een klacht. Zelfs tijdens de laatste
weken van zijn leven was het nog altijd: „stille-
kes”.

Veel steun heeft hij gekregen van zijn vrouw, die
hem tot het laatst toe bijstond in zijn moeilijke
uren. Op deze wijze werd hij gedankt voor 28
jaren harde mijsdienst.

Wij vragen U Heer, geef hem de liefde, die hij
ook ons toedroeg en zegen hem in zijn rust, die
hij na een leven van hard werken, eindelijk ge-
vonden heeft.

Voor uw belangstelling en medeleven be-
toond bij de ziekte, het overlijden en de
begrafenis van mijn dierbare man en onze
lieve papa onze hartelijke dank.

**Lies Dijkmans-Verstappen
en kinderen.**