



Ter herinnering aan  
**JOHNNY DIJKMANS**

geboren te Geldrop op 27 januari 1967  
en overleden te Eersel in „De Donks-  
bergen” op 7 december 1977.



Al meer dan eens, Johnny, hebben wij afscheid van je moeten nemen, je was zo'n teer en kwetsbaar wezentje. Maar telkens stonden we verbaasd over je levenslust en we raakten er aan gewoon dat je er weer bovenop kwam. Nu ben je toch nog onverwacht van ons heengegaan, ver weg en we zijn verdrietig. Maar wij willen geloven dat je nu op je plaats bent, daar waar wij allemaal onze voltooiing hopen te bereiken, bij God die een God is van leven en niet van dood; God die het onvolmaakte tot het volmaakte zal brengen.

Onze zorgen voor jouw zijn voorbij. Je moeder en je tante hebben je hun liefde en toewijding gegeven, zeven jaren lang en toen hebben de verzorgsters van De Donksbergen die taak overgenomen en ook zij hebben Johnny hun liefde en toewijding gegeven. Wij hielden allemaal van jou, je was een lieve jongen. Nu moeten wij je voorgoed afstaan en je te rusten leggen bij je vader. Rust zacht in Gods hand.

Hierbij willen wij U allen danken voor uw goede zorgen voor Johnny, vooral de verzorgsters van Eureka, de afdeling waar Johnny de laatste drie jaren gewoond heeft. Dank ook voor uw medeleven bij het overlijden van Johnny.

Lies Dijkmans-Verstappen  
Ton  
Angeline  
Lian  
Anneke