

†

Wij gedenken in ons gebed

HENDRIKUS JOHANNES DIJKSTRA

echtgenoot van

Maria Johanna Francisca Maseland

Geboren te Gronau (Dld.) 19 april 1908, overleed hij onverwacht, tengevolge van een noodlottig ongeval, 12 augustus 1969 te Losser. Op 16 augustus hebben we zijn lichaam te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Losser.

„De dood kan komen als een dief in de nacht, hij kan ook komen op klaarlichte dag, terwijl wij eten om ons lichaam te voeden. Geen ogenblik zijn wij zeker van ons leven en van ons zelf”.

De dood is voor deze dierbare overledene, die veel zorg had voor zijn gezin, als een dief gekomen en is hij plotseling heengegaan, maar de Heer heeft hem wakende gevonden. Zijn geloof in de goddelijke liefde en zorgzaamheid voor vrouw en kinderen en zoveel anderen, ook zijn trouw geven ons de overtuiging, dat hij in God het geluk heeft gevonden en dat hij nu voor eeuwig in Gods liefde is.

Moge deze zekerheid voor allen, die hem dierbaar waren, een troost en sterkte zijn.

Onze Vader en Weesgegroet.

Moge hij rusten in vrede.

Druk: de Lange, Losser

Voor uw bliken van deelneming bij het onverwacht overlijden van mijn lieve man, onze dierbare vader, behuwdvader en opa, betuigen wij U onze innige dank.

M. J. F. Dijkstra-Maseland
kinderen, behuwd- en
kleinkinderen.

Losser, 16 aug. 1969