

Gedenk in Uwe gebeden de Ziel van Zaliger

JAN DIJKSTRA

Weduwnaar van
ANNA ELIZABETH DE VRIES

Salesiaans Medewerker

geboren te Steenwijkerwold 20 Januari 1872,
voorzien van de H.H. Sacramenten der ster-
venden overleden 27 Januari 1948 in het R.K.
Ziekenhuis te Losser en 30 Januari begraven
op het R.K. Kerkhof aldaar.

Hij was een oprecht christen, met een strenge
godsdienstige opvatting, die trouw zijn plichten
t.o.v. God nakwam, en dit ook eiste van an-
deren. Zijn leven was een leven van bidden
en werken. Hij behoefde de dood niet te
vrezzen en kan nu met de Apostel zeggen :
„Ik heb de goede strijd gestreden, mijn loop-
baan voltrokken, het geloof behouden, thans
is mij de kroon der gerechtigheid toegelegd”.
2 Tim. IV : 7,8.

Zalig is de man, wiens hoop de Naam des
Heren is en die niet heeft omgezien naar de
tijdelheden en valse dwaasheden.

Mijne dierbaren. De scheiding valt zwaar.
Weest echter niet bedroefd. Door het geloof
weten wij, dat wij elkaar zullen terugzien.
Blijft God getrouw en bidt voor mij.

Gij, priesterzoon, gedenk mij aan 't altaar
des Heren.

Hij leve in Christus !

F. J. ter Schure, R.K. Koster, Losser.