

BID VOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER

JOANNES JETZES DIJKSTRA,

WEDUWNAAR VAN

ANTJE SJOEKES SOLKEMA,

geboren te *Blaauwhuis* den 31 Mei 1818, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden, overleden te *Nijhuizum* den 8 September 1877, en den 12 daaraanvolgende begraven op het R. K. Kerkhof te *Blaauwhuis*.

Hij heeft met werken en zorgen zijne dagen doorgebracht, en was een man waardig om in de gedachtenis der goeden te leven.

Ps. VII. MACH. VIII.

Zijne hoop was de Naam des Heeren, hij heeft niet omgezien naar de ijdelheden en valsche dwaasheden. Ps. XXXIX : 5.

Gestorven in den Heer, rust hij van zijnen arbeid en zijne werken volgen hem. APOC. XIV : 13.

Kinderen! weest eensgezind, en hebt dezelfde liefde en hetzelfde gevoelen. PHILIPP. II : 2.

G E B E D.

Barmhartige God, ontferm U over de ziel van Uwen dienaar JOANNES; vergeef hem zijne zonden en zwakheden, en laat hem ingaan in de eeuwige vreugde, door J. Chr. onzen Heer. AMEN.

ONZE VADER. — WEES GEGROËT.

Hij ruste in vrede.