



Een herinnering aan

## Johan Martinus Dijkstra

Hij werd op 17 september 1940 in Losser geboren. Plotseling is hij van ons heengegaan op 28 februari 1998.

Na de uitvaartviering in de kerk van de H. Maria-Geboorte, op 5 maart, hebben wij in het crematorium in Usselo van hem afscheid genomen.

Als je plotseling sterft heb je geen momenten meer om afscheid te nemen.

Anderen om je heen hebben geen mogelijkheid om jou vaarwel te zeggen.

Een leven van 57 jaar is onverwachts ten einde, 57 jaren met goede en moeilijke momenten.

Wellicht waren het woorden van dankbaarheid geweest voor mensen om je heen waar je veel, misschien wel, alles aan te danken hebt.

Je kleinzoon nog een maal zien of mensen met wie je hebt samen gewerkt om van niets tot een goede zaak te komen.

Toen zijn gezondheid minder werd en de sluiting van de zaak noodzakelijk was geworden, nam zijn hobby, als zendamateer een groot gedeelte van zijn leven in beslag.

Wellicht had hij al die mensen nog "goeden dag" willen zeggen.

Dank wellicht ook aan die mensen die op cruciale momenten in zijn leven hem de helpende hand hebben geboden.

Ieder van ons zal op zijn of haar eigen manier hem in herinnering blijven houden.

Vol vertrouwen willen wij hem neerleggen in de handen van God.

Hij moge rusten in vrede.

Voor uw meeleven en belangstelling zijn wij U zeer erkentelijk.