





Wij hebben afscheid genomen van

Margaretha Ida Dijkstra

geb. 28-05-1911

weduwe van

Arjan Slippens

Moeder werd geboren in Bolsward, als negende in een gezin van twaalf kinderen. Nadat haar moeder was overleden, stond ze als achttienjarige, samen met haar zusje voor de zware taak het grote zakengezin draaiende te houden. Haar organisatorische talenten en haar vindingrijkheid kwamen hierbij goed van pas. Ook tijdens de oorlogsjaren, waarin ze vader anderhalf jaar moest missen, hield haar sterke karakter haar op de been. In 1946 verhuisde haar gezin, toen met drie kinderen, naar Haaksbergen.

Na een liefdevolle verzorging van vader, die in 1987 overleed, pakte ze moedig de draad weer op, om de laatste jaren op haar eigen wijze in haar nieuwe woning inhoud te geven.

Ondanks haar hoge leeftijd bleef ze tot het laatst zelfstandig en we zijn trots op haar, dat ze altijd heeft geprobeerd bij de tijd te blijven.

Voor ons, kinderen, klein- en achterkleinkinderen, was ze zorgzaam, belangstellend en recht door zee. Wij kunnen terugkijken op een fijne, onbezorgde jeugd.

Moeder, oma, "oma boven".....dank je wel.

Wij bedanken U allen voor Uw belangstelling en medeleven.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Haaksbergen, 18 februari 2002.