



In dankbare herinnering aan

## Pietertje Dijkstra

sinds 2 april 1948 echtgenote van  
Johannes Bernardus Wendels

Moeder werd geboren te Emmer Compasuum op 17 januari 1928.

Tevreden met de gedachte dat vader in hun pas betrokken nieuwe huisje hopelijk nog van de oude dag kan genieten, is moeder op 20 september 2001, toch nog onverwacht, heel vredig ingeslapen.

Wij hadden haar voor het laatst in ons midden op 25 september 2001 tijdens de viering van de Heilige Eucharistie in de St. Theresia kerk te Borne, waarna we haar te ruste hebben gelegd op de RK begraafplaats te Borne.

Een lieve vrouw, moeder en oma is ons voorgegaan naar een nieuw leven bij God, die zij in haar leven hier altijd zo trouw en gelovig heeft gediend.

Nu ze er niet meer is, laat ze een grote leegte achter. We zullen haar erg missen, niet alleen vader, maar wij allemaal.

Wij wisten dat moeders leven ten einde liep en hebben haar de laatste tijd nog met veel liefde kunnen verzorgen.

Nooit hoorde je van moeder een onvertogen woord over de slopende ziekte die haar krachten steeds meer deed afnemen.

Moeder was trots op haar kinderen en kleinkinderen, ze kon er erg van genieten als het hen goed ging en ze was er altijd voor ze.

Toen ze zelf nog goed kon stond ze altijd klaar voor anderen in haar eigen omgeving maar ook daarbuiten.

Maar ook toen alles wat minder ging, bleef ze belangstelling en zorg houden voor anderen.

Moeder heeft altijd overtuigd gelovig in het leven gestaan. Ze was recht door zee en zonder aanzien des persoons verkondigde zij haar mening.

Wij vertrouwen erop, dat God haar nu thuis heeft gehaald en dat ze daar in de hemel met liefde aan ons zal blijven denken.

Ma, rust in vrede en bedankt voor jouw liefde en verzorging tijdens ons leven.

Wij bedanken u hartelijk voor uw medeleven en gebed tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma.

Fam. Wendels.