

Ter herinnering aan

## Hendrikus Dijstelbloem

weduwnaar van

JOHANNA MARIA BROUWERS

Hij werd geboren op 12 juli 1899 te Nuenen, Gerwen en Nederwetten en overleed op 5 oktober 1982 in het St. Annaziekenhuis te Geldrop.

Vrij onverwachts is hij uit ons midden weggenomen. Sinds zijn vrouw hem in de dood was voorgegaan, had de dood voor hem veel van zijn afschrikwekkendheid verloren en had het leven niet zoveel betekenis meer voor hem.

Zelfs de kinderen en kleinkinderen, die hem met hun goede zorgen en voortdurende aandacht omringden, konden zijn eenzaamheid niet opheffen. Evenmin kon dat de goede steun, die hij vond in het bejaardenhuis, waar hij heel vertrouwelijik kon omgaan met zijn verzorgsters en rekenen mocht op de prettige nabijheid van medebewoners. Het leven verloor nog meer van zijn fleur, omdat hij steeds moeilijker naar buiten kon. En juist in de natuur voelde hij zich echt ontspannen. Want hij was een echte buitenmens. In zijn jonge jaren trok hij al rond met paard en wagen als voerman. En met zijn kinderen trok hij er graag op uit: altijd de natuur in. Daar kon hij in alle rust genieten.

Die genoegens waren hem graag gegund, zeker na een lang leven van werken en zorgen voor zijn groot gezin. Hoe goed hij dat gedaan had, bleek wel doordat al zijn kinderen hem op handen droegen en zijn voorbeeld nooit zullen vergeten. De kleinkinderen en achterkleinkinderen waren al evenzeer weg van hun lieve opa.

Nu de dood hem van ons wegnam, bevelen we hem aan in Gods goedheid en troosten we ons met de gedachte, dat wij hem wel moesten loslaten, maar dat hij nu weer verenigd is met haar, die hier 't allermeest voor hem betekende en die hij zo erg miste.



Voor uw medeleven betoond bij het overlijden van onze lieve vader, groot- en overgrootvader zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen,  
klein- en achterkleinkinderen Dijstelbloem