

Dankbaar blijven wij denken aan

TON DIKKER

echtgenoot van

RIKY HEIJNE

Hij werd geboren op 31 december 1936 te Wijk bij Duurstede. Hij studeerde in Blijerheide, Utrecht en Enschede. De laatste tien jaar woonde hij met Riky en hun vier kinderen in Lossers.

Ton heeft in zijn leven hard gewerkt, zorgzaam geleefd voor zijn gezin, veel gehouden van Riky, open gestaan voor ontwikkelingen en veel mensen gestimuleerd.

Hij was een man van weinig woorden, maar hij had veel te zeggen aan zijn omgeving.

Hij was gewetensvol, wat hij goed vond zette hij om in daden.

Hij was dapper, waarvoor hij gekozen had hield hij vol ondanks tegenslagen.

Nuchter denken en handelen was een kenmerk van Ton, hij doorzag situaties. Hij was eerlijk in zijn handelen, mensen konden hem volledig vertrouwen.

Ton was een man met karakter, voor velen is hij een steun en toeverlaat geweest.

Ton heeft zijn laatste levensjaar op een bewonderenswaardige wijze doorgebracht. Hij wist van zijn ziekte en met respect denken we terug aan de manier waarop hij met mensen in contact is gebleven.

Waardig heeft hij afscheid genomen in gezelschap van allen die hem dierbaar waren.

Wij danken alle lieve mensen die het ons mogelijk hebben gemaakt deze moeilijke fase van Ton's leven tot een waardig einde te brengen.

Riky Dikker - Heijne
Wilma en Benno
Jan
Frank en Mariëlle
Bart

Lossers, juni 1988