



Cedenk in uw gebeden

Theodorus Wilhelmus Antonius Dikschei

echtgenoot van

Inez Märckelbach

geboren te Nijmegen 23 januari 1911, na voorzien te zijn van het H. Olicael, aldaar overleden 1 april 1968 en begraven op het r.-k. kerkhof „Jonkerbos” 5 april 1968.

Onverwacht is hij ons ontvallen, maar hij zal in onze herinnering blijven voortleven. Want wij zullen blijven denken aan zijn levensmoed. Ondanks zijn splende ziekte, die hem telkens weer zijn krachten ontnam, behield hij zijn moed om te leven. Iedere gelegenheid die hij kreeg om met zijn zwakke krachten iets te doen, greep hij aan.

Danken wij God voor hem. Van hem hebben wij geleerd te aanvaarden, wat het leven geeft.

Bidden wij, dat wat hij geleefd en gedaan heeft, hem ten goede zal komen. En mogen allen, die met hem verbonden waren, nu ook, omwille van zijn dood, dieper met elkaar verbonden zijn.