



Wilt in uw gebeden nog eens denken aan

Anthonius Theodorus Dingemans

die vele gelukkige jaren zijn leven gedeeld
heeft met **Francina de Boer**.

Zijn aards bestaan vond het beginpunt in Rotterdam, 12 febr. 1885. Zijn beroep was ladingmeester bij de N.S. Als vader had hij twee dochters, drie kleinkinderen en zelfs één achterkleinkind.

Hij woonde in Barneveld en later in Oldenzaal. Als mens kunnen wij hem typeren als „bijzonder goed“. En dat verbaast ons niet, wanneer wij immers geloven, dat ons aller leven de opdracht heeft een beeld te zijn van Christus' leven; Brengt vrede overal waar ge komt.

Iedere mens mag geloven, dat de geschiedenis van zijn leven een zending is door God zelf, n.l. om de Heer aan de wereld te laten zien, die belangstelling heeft voor zieke en behoeftige mensen.

Wat een troost is het voor de familie, dat deze vader zolang heeft mogen leven om anderen in zijn goedheid te laten delen.

Vader overleed in het verpleeghuis te Losser 12 juli 1973. Na de uitvaartdienst op 16 juli werd hij te Usselo gecremeerd.

Heer, geef hem de eeuwige rust.