



Ter dankbare herinnering aan

Gerhardus Cornelis Dinklo

sedert 26 juli 1983 weduwnaar van

Johanna Josephina Maria Naber

Hij werd geboren te Deventer 7 april 1899.
Onverwacht maar niet onvoorbereid overleed hij
te Hengelo op 19 november 1983.
Na de Eucharistieviering in de St. Lambertuskerk
te Hengelo vond de crematie plaats in het
Crematorium Twente te Usselo
23 november d.o.v.

Heel rustig is hij ingeslapen nadat bijna vier maanden geleden zijn vrouw hem was voorgedaan naar het andere leven.

Drie en vijftig jaar lang hebben vader en moeder samen lief en leed gedeeld en zij hebben alles gedaan om ons, hun vier kinderen, liefdevol te verzorgen en te begeleiden naar de volwassenheid. Wij blijven hen daar altijd dankbaar voor. Vader was een eenvoudig en blij mens en altijd druk in de weer. Naast de zorg voor zijn gezin maakte hij zich verdienstelijk voor anderen.

Als actief Vincentiaan heeft hij zich meer dan een halve eeuw ingezet voor de mens in nood. En dat deed hij graag en met grote inzet van zijn persoon. Zo heeft hij zijn leven zinvol gemaakt, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Hij leefde tenslotte vanuit een overtuigd geloof en bleef altijd trouw aan de Kerk. Moge hij in het Licht van Gods liefde worden opgenomen en daarin ook herenigd worden met moeder, die hij zo miste.

Dat beiden voor ons en onze kinderen voor sprekers zullen blijven vanuit de hemel.

Hij ruste in vrede.

Voor uw medeleven betoond na het overlijden van onze lieve zorgzame vader en opa, danken wij U hartelijk.

Kinderen en kleinkinderen

Hengelo op, november 1983