

Een blijvende herinnering aan
Marinus Wilhelmus van Dinter
echtgenoot van Johanna Jacoba Beck

Geboren te Wamel op 22 januari 1901.
Overleden op 8 mei 1988 te Wamel,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.
Op 13 mei 1988 hebben wij hem na de
uitvaartdienst begeleid naar
het crematorium te Beuningen.



Na een moedig gedragen lijden moesten
we afscheid nemen van mijn lieve man en
onze vader en opa, wat ons ondanks zijn
hoge leeftijd zwaar viel.

Zij hele leven is hij een harde trouwe werker
geweest en stond hij voor iedereen klaar.

Stil zitten kon hij niet.

Hij hield van gezelligheid en mensen om
zich heen en hij kon uren doorbrengen met
kaarten en biljarten.

Zijn gevoel voor humor, zal bij iedereen in
gedachten blijven.

Hij heeft dicht bij de natuur gestaan,
tuinieren was zijn grote hobby. Hij genoot

daarvan totdat zij gezondheid daaraan een
einde maakte en hij in het verpleeghuis
moest worden opgenomen. Zijn grootste
wens ging echter nog in vervulling. Het
laatste half jaar heeft hij nog kunnen ge-
nieten van de voortdurende aanwezigheid
van zijn vrouw Anna in Huize Henricus.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons be-
tekende, heeft hij afscheid van ons ge-
nomen, juist op de 58-jarige huwelijksdag.

*Voor de vele blijken van medeleven tijdens
zijn ziekte, bij het overlijden en bij de
crematie van mijn lieve man en onze vader,
en opa zijn wij U dankbaar.*

*J. J. van Dinter-Beck
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen*