

In dankbaarheid willen wij gedenken

**PETRONELLA BERTHA
VAN DINTHER**

Zij werd geboren te Gronau op 27 april
1902. - Na een gelukkig huwelijk van
ruim 50 jaar was zij sinds 10 mrt. 1985

weduwe van
MARINUS ANTONIUS BARKEL.

Op 16 februari 1986 is zij te Enschede
in de vrede van Christus overleden.
Met een plechtige Eucharistieviering
in de kapel van het Dr.Ariënsthuis
hebben wij op 20 februari afscheid
van haar genomen.

Nog geen jaar na de dood van vader
moeten wij afscheid nemen van onze
lieve moeder en oma.

Zijn dood bracht een grote leegte in
haar bestaan, temeer daar zij door
haar vroegtijdige ziekte in veel dingen
van hem afhankelijk was.

Toch was en bleef zij, ondanks al
haar pijnen, een vrouw die aldoor blij-
moedigheid uitstraalde en die volop
kon genieten van de kleine vreugden
van het leven.

Altijd vol zorg voor haar gezin, leefde
zij intens mee met al het wel en wee
van haar kinderen en kleinkinderen.
Terwijl zij tegelijk vol aandacht was
voor anderen, ook voor haar medebe-
woners in het Dr.Ariënsthuis.

Dank zij haar opgewekt karakter en
vooral haar rotsvast geloof vond zij de
kracht om de tegenslagen en teleur-
stellingen te aanvaarden.

Zo was zij voor ons en vele anderen
de geestelijk sterke vrouw, die in
vreugde en bij verdriet heel evenwich-
tig de weg ging, die God voor haar
beschikte: dankbaar, blij, tevreden,
eenvoudig, haar kracht zoekend bij
Christus en in een groot vertrouwen
op dé Moeder bij uitstek: Maria!

Dankbaar voor alle liefde en zorg van
haar ontvangen, vertrouwen wij dat zij
nu mét vader voor eeuwig verenigd zal
worden in het volkomen geluk dat God
bereid heeft voor allen, die Hem lief-
hebben.

MOGE ZIJ RUSTEN IN VREDE!

Uit dankbaarheid voor uw hartelijke
meeleven, ter gedachtenis aan haar.

Kinderen en kleinkinderen