





Een vrome herinnering aan
Aleida Gerharda Dissel
weduwe van

GERARDUS JOHANNES SMELLINK

Zij werd geboren in Haaksbergen 15 april 1896. Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken overleed zij op 13 mei 1987. Op 18 mei 1987 hebben wij haar lichaam aan de aarde toevertrouwd.

Heel rustig is moeder van ons heengegaan. Zij kon haar gedachten niet meer onder woorden brengen. Alleen haar oogopslag toonde nog een teken van herkenning.

Wij denken met grote liefde en dankbaarheid aan haar terug. Zij is van ons heengegaan als een vrouw met een sterke wilskracht, een scherp inzicht en een vooruitziende blik, maar ook als een gevoelige vrouw, al liet ze dit niet al te vaak blijken.

Ze groeide op in een groot gezin op het fraaie „Singraven“. Ze werd al vroeg geconfronteerd met hard werken en de nodige zorgen. Vaak liet ze niettemin blijken dat dit een van de mooiste perioden uit haar zo boeiende leven was.

Ze hield van de natuur als geen ander. Zij was eenvoudig van hart en vol toewijding voor haar gezin en later voor haar aangetrouwde kinderen en kleinkinderen.

Ze was vriendelijk, goed en behulpzaam voor iedereen en vol levensblijheid. Ze stond altijd voor een ieder klaar, niets was haar te veel en daarbij hield ze toch zo

van die typische Twentse grapjes: uitdrukkingen, gezegdes en plagerijtjes. Hierin was ze onverbeterlijk.

Klagen deed ze nooit, dat woord kende ze niet.

Ze was zorgzaam, waarbij speciaal haar kleinkinderen een grote plaats in haar hart innamen en ze was dankbaar voor de kleine vreugden van het leven.

In haar laatste levensjaren, toen haar gezondheidsroestand steeds minder werd en toen ze aan haar stoel gekluisterd was, was ze zo dankbaar, wanneer ze maar bezoek kreeg. Ze kon niet alleen zijn en zei dan altijd: „Goddaank daj der bint, ak der maer één zee“.

Bijzonder werd door haar gewaardeerd de liefdevolle verzorging in „Huize Scholtenhof“.

In alle bescheidenheid mag ze nu toch met St. Paulus zeggen; „Ik heb de goede strijd gestreden, mijn loopbaan volbracht, het geloof bewaard; nu ligt voor mij gereed de kroon der gerechtigheid, die de Heer voor mij heeft bereid“.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van medeleven, betoond bij het overlijden van onze lieve moeder en oma, zeggen wij u onze hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen