

†

Dankbare herinnering aan

Hermannina Josephina Dissel

Tante Manna werd geboren op het „Sin-graven” te Denekamp, 9 maart 1901, waar zij 68 jaar gewoond en gewerkt heeft. Zij verrichtte daar alle voorkomende werkzaamheden, maar was vooral aanwezig in de keuken. Met voorbij zien van haarzelf heeft zij in grote dienstbaarheid dag en nacht gewerkt. Lief en leed heeft zij hier meegemaakt. Gebeurtenissen uit het verleden hebben haar een diepe angst voor water en vooral voor de hoge waterstand van de Dinkel bezorgd. Ook was zij er als de familie hulp nodig had.

Haar bourgondische levensstijl maakte dat mensen graag bij haar waren. Ze was gastvrij, gezellig en graag op de hoogte van het wel en wee van mensen. Ze was rechtschapen van aard en met haar liefde voor waarheid wist je wat je aan haar had. Ze is de sterke vrouw geweest, waar de Bijbel in het Boek der Spreuken over spreekt.

In 1969 ging zij met het gezin Dissel-Damhuis, waar zij altijd een tweede moeder is geweest, wonen aan de Bögelscampiaan, maar haar hart bleef op haar geliefde „Sin-graven”.

De laatste tijd ondervond ze steeds meer de ongemakken van haar hoge leeftijd. Opname in het verpleeghuis zou nodig worden. Haar sterke geest verzette zich hier tegen. Ze wilde graag thuis sterven.

Haar wens is vervuld. Gelovig ontving zij het sacrament der zieken.

Dankbaar voor de zorg die zij van haar schoonzus, naaste familie en de wijkverpleegkundige ontving. Is zij 27 juli 1991 in vrede ons voorgegaan naar het Vaderhuis.

Na de viering van de H. Eucharistie op 31 juli hebben wij tante Manna als laatste van haar generatie van de familie Dissel begraven op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp.

Rust in vrede.

Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden van mijn zorgzame schoonzus en onze tante betuigen wij onze oprechte dank.