

Gedenkt in het H. Misoffer en Uw gebed de ziel van

† **HERMANNUS JOHANNES DISSEL,**
weduwnaar van
Johanna Maria De Witte.

Hij werd geboren te Lonneker op 20 juni 1889. Na gesterkt te zijn door de genademiddelen der H. Kerk ontsliep hij in den Heer op 20 dec. 1959. Sinds 23 dec. d.o.v. rust hij in de vrede van Christus op het R. K. Kerkhof te Bentelo (gem. Ambt-Delden)

Wie zou deze vrome man niet graag het hemelgeluk gunnen? Ieder die hem kende weet immers dat de overledene zelf aan iedereen gaarne het beste gunde en dat hij blij was als hij anderen maar 'n plezier kon doen en als het anderen maar goed ging. Voor zichzelf was hij niet veeleisend maar wilde wel het beste geven aan zijn gezin. Hij was een vredelievende vader. Hij werd wel beproefd in zijn leven en God alleen weet welke lichamelijke pijnen en geestelijke smart deze man in zijn leven in stilte verduurd heeft, maar ook hoe hij dit alles blijmoedig en edelmoedig gedragen heeft. Daarom mag hij thans met de psalmist jubelen: „Gij, o Heer, hebt mijn lijden in vreugde veranderd. Heer God in eeuwigheid zal ik U loven.” God zelf zal nu zijn Eeuwige vreugde en Hemelse Blijdschap zijn. Beste kinderen, graag was ik nog bij jullie gebleven maar nu kan ik met moeder jullie hier van boven gadeslaan en voor jullie moeilijkheden ten beste spreken. Bewaart het beeld van vader en moeder in je hart en laat ons voorbeeld, de liefde en de offers tot jullie spreken. Ik dank jullie voor alle liefde en zorgen.

Dierbare familie en kennissen, mogen we elkaar weerzien in de hemel.

O. L. Vrouw van Altijdd. Bijstand,
sta hem ook nu bij.