



Gedenk in uw gebeden

## Johannes Hendrikus Dissel

Hij werd geboren te Lonneker op 25 april 1895.  
Na het ontvangen van de ziekenzalving is hij op  
25 februari 1987 in Bentelo overleden.  
28 februari d.o.v. werd hij begraven op het  
parochiële kerkhof te Bentelo.

*Voor uw blijken van belangstelling en meeleven  
na het overlijden van oom Johan, betuigen wij u  
onze oprechte dank.*

*Familie Dissel*

Als zoon uit een molenaarsgeslacht was oom  
Johan erg gesteld op de natuur.

Al in de jonge jaren moest hij hiermee de strijd  
aanbinden, door letterlijk het zeil voor de wind  
aan de wieken te hangen.

Hij is tot op hoge leeftijd een hardwerkend man  
geweest zowel op de maalterij als boerderij.

In de Bentelose gemeenschap stond hij bekend  
als „Dissels Johan“ of oom Johan.

Hij heeft het geluk van een eigen gezin niet  
gekend, maar is als eenvoudig stilzwijgend en  
hardwerkend man een steun geweest in het  
gezin van zijn broer Herman en voor zus Mina.

Oom Johan heeft een hoge leeftijd mogen  
bereiken.

In zijn jeugd heeft hij letterlijk met de zeilen voor  
de wind moeten werken. Als dank daarvoor  
kreeg hij figuurlijk „de wind in de zeilen“ toen hij  
oud werd en vooral verzorging nodig had in het  
gezin van Arnold en Ria. Ook aan de kinderen  
Annemieke en Han heeft hij veel plezier beleefd.

Oom Johan is nu van ons heengegaan.

Het gebed waar hij het meest van hield en  
dikwijls bad was het gebed van onze Heer zelf.

Onze Vader.....