

Theodora Josephina Maria
Dissel

geboren 9 april 1907 te Denekamp

overleden 18 april 1991 te Oldenzaal

Dora Dissel was een mens die indruk maakte en duidelijk aanwezig was.

Zij ging graag om met mensen, was dan vol belangstelling en deelde lief en leed met zeer velen.

Zij was geliefd bij veel mensen en dat ben je niet zomaar.

Haar rechtvaardigheidsgevoel was sterk en haar geloof was van een kinderlijke eenvoud.

Zij was graag royaal en genoot van alles wat het leven kwaliteit gaf.

Toch heeft ook zij veel verborgen leed gekend.

In de laatste jaren viel het haar zwaar dat zij steeds minder kon, maar zij bleef zeggen:

„Ik wil niet dat jullie om mij treuren”.

Het is dan ook goed te weten dat zij in alle rust is gestorven.

Voor uw blijken van medeleven, bij leven en overlijden van Dora Dissel, zeggen wij U dank.

Haar Familie