



*Waarom?*

*Myrna van Dissel*

*24-2-1972*

*5-10-1998*

*Lieve Myr,*

*Nooit meer samen douchen.*

*Nooit meer knuffelen.*

*Nooit meer samen op de bank, dicht bij elkaar.*

*Nooit meer samen lachen.*

*Nooit meer samen.*

*Nooit meer.....*

*Ik mis je lieverd.*

*Henk*

Hé dokter, gave auto zeg, staat het alarm aan?  
Zo zagen kinderen Myrna, een gave dokter.

Myrna, jij was gek op kinderen.  
Jij genoot van het leven  
en liet dat ook merken.  
Jij wist wat je kon en pakte veel aan.  
Wat je deed, deed je goed.  
Je hield van gezelligheid,  
van knuffelen op de bank.  
Je was vrolijk en lief.  
Wij waren er voor elkaar.

Alles in één keer afgelopen.

Myrna, ik zou slechts weinig van je houden  
als ik kon zeggen hoeveel.

Liefs, Henk

Hengelo, 9 oktober 1998

Wij danken u hartelijk voor uw blijken van me-  
deleven.

Henk Brouwer  
Familie van Dissel  
Familie Brouwer