



Ter dankbare nagedachtenis aan

Johanna Hendrika Disselborg

Zij werd 6 mei 1892 te Zuidwolde geboren. Gedurende 50 jaar was zij in een gezegend huwelijk verbonden met

JOHANNES HERMANNES BELT

Reeds langere tijd in stiite haar toenemende kwaal verdragen. Dankbaar aanvaardde ze ten laatste de goede zorgen van haar man en kinderen. In grote rust ontving ze het H. Sacrament der zieken. Ze overleed 2 september 1968 te Slagharen en werd op het R.K. kerkhof aldaar op 6 september te ruste gelegd.



Een onvergetelijke christenmoeder is heengegaan. Dankbaar zullen velen aan haar blijven denken. Voor haar man was zij 50 jaar een liefdevolle trouwe echtgenote; voor haar kinderen een moeder, die nooit voor zichzelf iets vroeg maar haar volle liefde en zorg gaf aan hen; maar ook vele anderen heeft zij door haar geestigheid en blijmoedigheid vreugde verschaft.

Blijmoedig was haar leven, blijmoedig is ze heengegaan met diep gelovig vertrouwen op God, die zij in trouwe plichtsbetrachting had gediend.

Moge zij bij Hem de eeuwige rust vinden, die zij op aarde zichzelf niet gegund heeft.

Dat zij ruste in vrede.

