

Dankbare herinnering aan

MARIA ANNA DISTEL

weduwe van
JAN HENDRIK WIGGERS

Zij werd geboren te Avereest, 13 juli 1893. — Gesterkt door het H. Sakrament der zieken is zij in de Vrede van Christus overleden te Enschede, op 8 oktober 1980.

Op 10 oktober d.o.v. hebben wij haar lichaam ter ruste gelegd op het r.k.-kerkhof te Enschede.

Het heengaan van onze goede moeder en lieve oma vervult ons niet enkel met droefheid, maar veel meer met dankbaarheid.

Door de vroege dood van vader moest zij vele jaren alleen de zorgen dragen voor haar gezin.

Maar heel haar leven was zij de geestelijk sterke vrouw, die alles aanvaardde met een moed en 'n tevredenheid, waardoor zij haar kinderen en kleinkinderen ten voorbeeld was.

Ook in het Dr. Ariënstehuis, waar zij haar laatste levensjaren doorbracht, waardeerde men haar om de eenvoud, haar bescheidenheid en haar blijmoedig en tevredēn karakter.

Dankbaar voor iedere blijk van medeleven, voelde zij zich steeds nauw betrokken bij al het wel en wee van haar kinderen en kleinkinderen.

Het prachtig voorbeeld, dat deze moeder en oma door haar manier van leven heeft nagelaten, kwam ongetwijfeld voort uit haar rotsvast geloof.

Tot aan haar dood zocht zij voortdurend kracht in het meevieren van de H. Eucharistie, terwijl zij ook 'n warme genegenheid koesterde voor de Moeder Gods.

Dankbaar voor alles wat zij ons heeft meegegeven, vertrouwen wij mét haar dat God haar nu belonen zal met de eeuwige Heerlijkheid, die Hij bereid heeft voor allen, die Hem liefhebben.

Moge zij rusten in Vrede !

Voor Uw bliken van meeleven zeggen wij U hartelijk dank.