

In uw gebeden wordt aanbevolen  
de ziel van zaliger

**ELISABETH CORNELIA MARIA  
VAN DITSHUIZEN,**

weduwe van

**Wilhelmus Petrus Karskens,**  
geboren te Arnhem 29 Mei 1878,  
voorzien van de H. H. Sacramenten  
overleden te Zevenaar 6 December  
1945 en 11 Dec. d.o.v. begraven op  
het R.K. Kerkhof te Arnhem.

Lange jaren beproefd door ziekte, die haar belette haar krachten volledig te ontplooiën, heeft zij toch op christelijke wijze deze beproeving gedragen. Vooral viel het haar zwaar, dat zij het Huis des Heeren niet mocht bezoeken.

Ver van huis verdreven, ging haar man vóór haar heen uit dit leven; de Heer liet haar — zij het dan niet lang — alleen haar kruis dragen.

Doch er staat geschreven: „Zalig de mensch, die de beproeving doorstaat, want als hij beproefd zal zijn zal hij de kroon des levens ontvangen”. (Jacobus).

God moge zijne dienaressen Elisabeth beloonen na de droefheid van deze aardsche ballingschap en Zelf — naar de woorden van het boek Openbaring — de tranen wisschen uit haar oogen, haar opnemend in Zijn Vaderhuis: Heden zij uw rustplaats in vrede en uw woning in het heilig Sion, door Christus onzen Heer. Amen.