



In dankbare herinnering aan
Lide Gaalman-Ditters
weduwe van Hennie Gaalman

Zij werd geboren in Enschede
op 29 januari 1913
en overleed te Hengelo (Ov.)
op 19 januari 1995

Dat ene moment van afscheid.....

Dat ene moment van afscheid waarin we -kinderen en kleinkinderen- om je bed staan.....

Dat ene moment waarin je ons zegt in te stemmen met het komende afscheid van ons allemaal.....

Dat ene moment van afscheid waarin we horen dat je als moeder en oma probeerde alles zo goed mogelijk te doen.....

In dát ene moment zeggen woorden niet veel, maar liefde, gevoel en herinnering des te meer!

Ma, je bent een fantastische moeder die bij de nodige ziekte en tegenslag van de laatste jaren altijd in optimisme herstelt. Oma, je geniet van je kleinkinderen maar bent altijd bezorgd over wat verkeerd kan gaan. Je neemt veel mensen voor je in, houdt liever je leeftijd geheim want een beetje ijdel ben je wel. Ontelbare keren ben je ongerust als we onderweg zijn en altijd weer blij als ieder van vakantie is teruggekeerd.

Je prachtigste eigenschap is dat je nooit kwaad over anderen spreekt, liever dan maar de dingen verzwijgt. Moeder Maria beschermt ons allemaal, daar zorg je voor als je iedere keer de kaarsjes voor ieder weer aansteekt. Trots zijn we als we telkens weer horen: "Je vader was zo'n fijne man." Tante Jule reist met je nog net niet de hele wereld, maar wel de hele familie af. Je geniet met je vele vriendinnen van een kopje koffie "met iets erbij". Ontelbare dingen meer nog.

Dank en veel liefde voelen we
in dat ene moment van afscheid.....
voor alle momenten dat je bij ons was!

Kinderen en kleinkinderen