

Theo Ditters

Geboren 9 januari 1920 te Enschede.

Sinds 1988 weduwnaar van
Johanna Koops.

Vader van Wim, en goede vriend van
Roelie Olde Riekerink.

Overleden 7 juli 1993 te Oldenzaal
op de leeftijd van 73 jaar.

Zijn crematie vond plaats te Usselo
12 juli 1993.

Hij was een man die altijd hard gewerkt
heeft, en die graag voor mensen klaar-
stond.

Zijn werk was zijn hobby. Hij had inzicht,
pakte meteen aan, en wist het goed te
organiseren. Alles heeft hij zelf gedaan,
hij kon het ook en hij heeft het goed
gedaan.

Een bekroning van al zijn werken mocht
hij de laatste jaren ondervinden in
Oldenzaal. Het huis, waarin hij in vriend-

schap en vrede woonde, was zijn trots.
De prachtige tuin vervulde zijn verlangen.

Toen zijn uithoudingsvermogen steeds
minder werd, en zijn lichaam zwakker,
had hij moeite om dit te verwerken. Toch
was hij niet bang voor de dood, hij leefde
van vertrouwen. Wij danken hem voor
zijn goedheid en kracht. Onze God heeft
hem in vrede laten sterven.

*Breng mij God,
in uw huis,
tot in lengte van dagen.
Daar is het goed wonen.*

Voor uw bliken van medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van mijn vader
en goede vriend, betuigen wij U onze
oprechte dank.

R. Olde Riekerink
Wim Ditters

Oldenzaal, juli 1993