



In dankbare herinnering aan

Gerrit Jan van Doesburg

weduwnaar van **Hendrika Johanna**
van **Doesburg-Loosschilder**

Hij werd op 2 september 1909 geboren te Tiel en is op 12 oktober 1997 overleden te Oldenzaal, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

Op 16 oktober hebben we hem na de H. Eucharistieviering vergezeld naar het crematorium te Usselo.

Tot op hoge leeftijd was hij actief voor ons allen, totdat een slopende ziekte zijn krachten deed verminderen. Hij had vele talenten ontvangen en wist die ook te benutten. Wat zullen we hem missen, nu zijn werkzame handen voorgoed rusten.

In zijn laatste levensfase was hij van dankbaarheid vervuld. Dankbaar jegens Zijn Schepper; dankbaar voor de vele jaren met moeder; dankbaar ook voor de kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinderen en de talenten, die zij mochten ontvangen.

Op het eind van zijn aardse leven heeft hij zich in vol vertrouwen op God over kunnen geven in alle rust en acceptatie. In geloof begeleiden we hem tot over de dood en bidden de eeuwige en trouwe God: "Verleen hem toegang tot het Eeuwige Licht, waar geen droefheid, smart en nood meer zijn. Schenk hem de vreugde te mogen leven in uw nabijheid tot in de eeuwen der eeuwen. Amen."

Vader, dank voor alles.

Namens de familie danken we u hartelijk voor uw meeleven en gebed tijdens het leven en na het overlijden van onze vader, opa en opi.