



Dankbaar zullen we ons blijven herinneren

**MARIA JOHANNA ALBERTA
TEN DOESCHATE**

Ze werd geboren te Goor 27 december 1897.
Geheel onverwacht overleed zij na het ontvangen van het sacrament van de zieken op 6 september 1973 te Goor. Haar lichaam legden we te rusten op het parochieel kerkhof te Goor op 10 september d.o.v.

We herinneren ons het woord van de Heer:
„Gij kent dag noch uur, de dood komt als een dief in de nacht”. „Waakt en bidt”.

Diezelfde morgen was zij volgens haar leefge-
woonte de dag begonnen met het vieren van de H. Eucharistie. De dagelijkse H. Mis voelde zij als een levensbehoefte om contact te houden met de Heer, die geen God van doden is maar van levenden. Vanuit haar godsdienstig leven probeerde zij ook haar medemensen, bijzonder haar dierbaren te laten delen in haar bezorgd-
heid en liefde. Heel haar leven heeft zij lief en leed gedeeld met haar dierbare zus Bets; samen hebben zij haar ouders tot in hoge ouderdom verzorgd en bijgestaan. Zij was gastvrij en goed voor haar familie en kennissen, bijzonder ook

voor haar neven en nichten. Velen zullen haar missen, maar het meest haar zus Bets, met wie zij heel haar leven heeft samengeleefd.

Goede en barmhartige God en Vader, wederom hebt U ons in kort tijdsbestek beproefd; het gemis van onze dierbare overledenen valt ons zwaar. We geloven en weten, dat zij nu het nieuwe en volmaakte leven zijn ingegaan, dat Gij ons allen beloofd hebt. Heer, niet mijn wil maar Uw wil geschiede.

Moge zij rusten in de vrede en de heerlijkheid van Christus, die ons is voorgegaan.

Voor Uw oprecht medeleven bij het heengaan van onze lieve zus, schoonzus en tante, zeggen wij U hartelijk dank.

Namens de familie:
A. G. ten Doeschate

Goor, Kloosterlaan 11