

Ter gedachtenis aan

**EMMA MARIA GEZINA
FORTKAMP - ten DOESCHOT**

Zij werd geboren op 30 mei 1902 in Goor en overleed voorzien van de Ziekenzalving in Tubbergen op 3 november 1979. Op 7 november d.o.v. hebben wij haar lichaam te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Tubbergen.

— — — — —

De overledene zal in onze herinnering voortleven als een blijmoedige vrouw en een sterke persoonlijkheid. Zij heeft het in haar leven niet gemakkelijk gehad, maar zij kwam alle moeilijkheden te boven dank zij haar onverwoestbaar optimisme en haar rotsvast Godsvertrouwen. Door de vroegtijdige dood van haar man was zij gedwongen om onder vaak heel moeilijke omstandigheden haar vijf kinderen alleen groot te brengen. Zij heeft dat gedaan op een wijze die bewondering

afdwingt. Zij was een goede moeder met een grote liefde voor haar kinderen. Voor hen leefde zij en bad zij. Hun geluk was haar geluk, hun zorgen waren haar zorgen.

Haar laatste levensjaren bracht zij door in de Eeshof, waar zij een zeer liefdevolle verzorging gehad heeft. Omringd door haar kinderen is zij daar vredig en in alle rust van ons heengegaan.

Mogen Maria, die zij zo vurig vereerde, en de H. Antonius, tot wie zij zo vaak haar toevlucht heeft genomen, nu voor haar ten beste spreken bij God.

Voor uw belangstelling en medeleven bij het overlijden van onze lieve moeder en oma, zeggen wij u hartelijk dank.

Familie Fortkamp

Tubbergen, november 1979