



Ter vrome gedachtenis aan

HENDRIKUS JOHANNES TEN DOESCHOT

echtgenoot van

Hermina Hendrika Vehof

Hij werd geboren te Hengelo (O) 12 maart 1893. Na een kortstondige ziekte overleed hij, vrij onverwacht, voorzien van de genademiddelen der H. Kerk in het r.-k. ziekenhuis te Hengelo (O), 23 november 1963. Zijn lichaam werd door ons aan de schoot der aarde toevertrouwd op het r.-k. kerkhof aldaar 27 november 1963.

Met om zijn bed verzameld al zijn dierbaren bereidde hij zich voor op zijn laatste grote reis vol geloof en vertrouwen, dat de dood geen einde betekent, maar een begin van een ander beter leven.

Als man van het land leefde hij met de natuur en daardoor met God, want groot was zijn geloof en als een Jacob uit het O.T. leefde en zorgde hij voor zijn vrouw en kinderen.

De talenten, die hij van God gekregen heeft, gebruikte hij met grote ijver en trouw.

Daarom zal God tot hem zeggen: „Kom binnen goede en getrouwe knecht”.

Dierbare vrouw en kinderen, heel veel dank voor Uw liefde. Jullie hebben mij het leven mooi gemaakt. Moge het geloof in God U de kracht geven deze scheiding te dragen. Bidden we voor elkaar, opdat we elkaar eenmaal mogen weerzien bij God.

Heer geef hem de eeuwige rust.

Onze Vader — Wees Gegroet