

†

In vrede

MARIA GERRITDINA TEN DOESCHOT

Zij werd 22 februari 1898 te Hengelo geboren. Na vele jaren doorgebracht te hebben in „Oldenhove” te Losser overleed zij daar vrij onverwacht op 22 januari 1976. De 26^e januari d.a.v. werd zij begraven op het R.K. kerkhof te Losser.

Sterven is heengaan van alles en iedereen, die men geacht heeft en lief gehad heeft. Maar sterven is ook overgaan naar een beter leven.

Christus immers heeft gezegd: „Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven”. Deze vrouw had dat geloof in haar verrezen Heer. Daarom mogen wij vol vertrouwen bidden tot God:

Heer, neem deze geliefde vrouw bij u op.

Ontferm u over haar in Jezus naam

Vervul haar met de Geest van uw barmhartige liefde

en laat haar bij u leven voor altijd.

Geef haar, Heer, de eeuwige rust

en moge het eeuwige licht haar verlichten.

Amen.

Voor de bliken van deelneming bij het overlijden van onze lieve zuster, schoonzuster en tante, en de laatste eer aan haar betoond, zijn wij u zeer dankbaar.

Familie ten Doeschot