

Voor uw vriendschap tijdens het leven van mijn man, voor uw medeleven bij zijn ziekte en overlijden wil ik hartelijk danken.

TONNY TER DOEST-SPIJK

Merelstraat 22
7944 AJ Meppel

Ter nagedachtenis aan

FRITS TER DOEST

echtgenoot van Tonny ter Doest-Spijk
vader van Joost en Maarten
geboren 11 oktober 1932 te Hengelo-O.
overleden 3 augustus 1981 te Meppel.

Wat is de mens? 'n keer opgeleefd, 'n keer uitgedoofd? Wie zal het zeggen? Is zijn leven te kort of te lang geweest, geslaagd of zinloos, gezond of ziek? Ligt het slechts besloten tussen geboorte en dood of stroomt het vanuit een verleden en voort in een toekomst? Welk ander wezen roept zulke vragen op maar vindt uit zichzelf geen antwoord?

Wat is de mens? wat ben ik, wat ben jij? Dat vraagt de stem, die gesproken heeft en gezwegen, de stem die om zijn ouders geroepen heeft, zijn vrouw bemind, zijn kinderen bemoedigd; de stem die gelachen heeft bij geluk, gezucht bij lijden en berust bij de vraag zonder antwoord, en toen stil werd.

Dit overwegen wij, als we jou gedenken, die onze medemens geweest bent: man en vader en vriend, Frits: we blijven met je doorpraten en doorvragen; we hopen, dat je ons vooruitvliegt naar Hem die het grote Antwoord is.