



In dankbare herinnering aan

Joop ter Doest

echtgenoot van

MIENI KLAAS

Hij werd geboren op 23 april 1930 te Wehl in Gelderland. Na een ernstige, kortstondige ziekte, gesterkt met de H. Ziekenzalving, overleed hij op 22 augustus 1991 te Enschede. Na de H. Eucharistieviering volgde op verzoek van de overledene de crematieplechtigheid te Usselo op 26 aug. d.a.v.

Geheel onverwacht en veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van Pa. Vol goede moed, maar ook vol angst ging je naar het ziekenhuis, niet wetende dat je nooit meer thuis zou komen.

Na 26 jaar met plezier werkzaam geweest te zijn bij de Grolsche Bierbrouwerij was je blij dat je gebruik kon maken van de VUT-regeling. Je was een graag geziene collega die vol humor zat.

Thuis was je een man van weinig woorden. Je was zuinig op je spullen en mocht er graag goed en verzorgd uitzien, zelfs tot op het laatste moment. Het was daarom ook onbegrijpelijk hoe ziek je was.

Je was op je eigen manier heel trots op je drie kleinzoons, met wie je nog zoveel plannen had. Je was een fijne opa.

Pa, ondanks dit grote verlies is het voor ons een troost dat je een lange lijdensweg bespaard mocht blijven.

We hebben het samen mooi gehad.

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa, zeggen wij u hartelijk dank.

Mieni ter Doest-Klaas
Evelien en Fons
Jolanda en Huub
en kleinkinderen