

Dankbare herinnering aan

BERENDINA MARIA DOLLENKAMP

Draagster van
Het Verzetshedenkingskruis.

Ze werd geboren te Enschede
op 17 mei 1907.

Sinds 13 januari 1969 was ze weduwe van
Johan Jozef Bult.

Na een welbesteed leven is zij in de vrede
van Christus overleden te Enschede op
19 september 1986.

Met een plechtige Eucharistieviering in de
kapel van het Dr. Ariënsthuis hebben
wij op 23 september afscheid van haar
genomen.

Ze was een levenslustige en vooral zeer
werkzame vrouw, gelukkig met haar man,
zorgzaam voor haar kinderen, een echte
oma voor haar kleinkinderen.

Een sterke vrouw, die leefde om te wer-
ken. Iemand die altijd gul was in het le-
ven en op wie iedereen een beroep kon
doen.

Zelfs in de oorlog nam zij grote risico's,
door Joden in haar huis te laten onder-
duiken.

Haar zwaarste kruis was dan ook dat zij
in de laatste 10 jaar van haar leven zelf
totaal afhankelijk werd door ernstige kwa-
len, die haar sterke lichaam ondermijn-
den.

Maar gelukkig heeft haar gevoel voor hu-
mor haar nooit helemaal verlaten.

Nu zij haar kruisweg heeft volbracht ver-
trouwen wij er op dat ook haar sterven
zal uitmonden in de vreugde van de eeu-
wige Paasmorgen.

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en
ter gedachtenis aan haar.

Kinderen en kleinkinderen.