

In dankbare herinnering aan:

GERARDINA MARIA DOLLENKAMP

echtgenote van

Albertus Antonius Borgonjen

Zij werd geboren te Emst (gem. Epe) op 29 januari 1911 en door het Sacrament van de Doop opgenomen in de Gemeenschap van Christus' Kerk. Op 29 april 1936 trad zij in het huwelijk, dat gezegend werd met vier kinderen. Op 6 februari 1979 werd zij onverwacht door de Heer geroepen.

Moeder blijft onder ons voortleven als een goede en lieve moeder. Zij heeft zich echt gegeven aan haar gezin; zij was altijd opgewekt, ook al was het niet altijd gemakkelijk. Zij kon zichzelf wegcijferen en was zorgzaam. Zij heeft hard gewerkt, ondanks haar niet altijd sterke gezondheid. Nooit zou zij klagen. Zij hield veel van haar man en kinderen; voor haar kleinkinderen was zij echt een lieve oma.

Moeder was ook een eerlijke gelovige vrouw. Daar heeft zij kracht in gevonden, dat betekende voor haar leven veel. Zij voelde zich betrokken bij de parochie, en uitte dat ook in haar trouwe lidmaatschap van het

dameskoor. De woorden die ook bij haar afscheid zijn gezongen, en die zij zelf met overtuiging kon zingen, willen wij hier nog eens herhalen:

*„Wees Gij de zon in mijn bestaan
dan kan ik veilig verder gaan
tot ik U zie, o Eeuwig Licht
van aangezicht tot aangezicht”.*

In dit geloof, waarin wij ons één mogen weten, hebben wij afscheid van haar genomen in grote dankbaarheid.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

Voor Uw bliken van belangstelling en oprecht medeleven, ons betoond bij het onverwachte heengaan van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma, betuigen wij U onze welgemeende dank.

Uit aller naam,

A. A. BORGONJEN

Twello, februari 1979