

Ter nagedachtenis aan

Rieki van Osnabrugge

geboren Dollenkamp

Geboren te Enschede, 6 aug. 1920

Overleden te Raalte, 12 sept. 1987



RIEKI was een vrouw bij wie plichtsbefef voorop stond en die zich altijd in dienst stelde van haar medemens.

Ze is huishoudster geweest bij twee pastoors, vele jaren lang. Ze maakte zich verdienstelijk in 't Marialegioen en in het Crocuswerk.

Dat wijst er al op, dat zij een vrome vrouw was, en wel vroom "in de ware zin van het woord."

Ze had een groot geloof en ze hield in alle omstandigheden vast aan dat geloof, dat haar een machtige steun is geweest in haar leven.

Een groot vereerster van de Moeder Gods was ze ook. Ze belde vaak naar de pastorie om een kaarsje aan te laten steken bij Maria, toen ze zelf niet goed meer ter been was.

Ze kon genieten van alle mooie dingen van het leven in grote dankbaarheid tegenover de Schepper, die haar dit alles schonk.

Ze was 'n eenvoudige vrouw, weinig gehecht aan aardse dingen en daarom vrijgevig, zonder er later spijt van te hebben.

De laatste tijd, toen het met haar snel achteruit ging en ze hulpbehoevend werd, toonde zij zich intens dankbaar aan al degenen die haar opzochten en haar hielpen: de dokter, haar huishoudelijke hulp en de wijkverpleging.

Maar vooral haar man was in deze moeilijke tijd haar grote steun en toeverlaat.

Laten wij haar blijven gedenken in ons gebed en haar eeuwige rust en vrede toewensen bij haar Schepper.

MOGE ZIJ RUSTEN IN VREDE!

Hartelijk dank voor uw meeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw.

G. W. van Osnabrugge