

Gedenk bij Offer en gebed  
de ziel van zaliger

## HENDRIKUS DOLPHIJN

Weduwnaar van Francisca Johanna Jansen.

Hij werd geboren in den aanvang der Mei-  
maand van 1863 te Vorden, en werd  
onverwacht, maar niet onvoorbereid, door  
zijn Schepper tot het Nieuwe Leven ge-  
roepen in den nacht van 't oude in 't  
nieuwe 1947|1948 te Vierakker, en 5 Januari  
d.a.v. op het R.K. Kerkhof aldaar begraven.

De witte wade der natuur  
Dekt de aarde toe in 't late uur  
Van 't doodvermoeide jaar.

't Is stil. Geen zucht trilt langs 't geboomt',  
Dat onder 't wit der onschuld droomt  
Met armen slap en zwaar.

Zoo kust natuur hem goeden nacht  
Als alles op ontwaken wacht . . .  
't Wordt om den vrome stil.

Den rozenkrans drukt hij nog zacht,  
En heel zijn witte wezen lacht:  
„Getroost, het is Gods Wil.“

Onze Vader — Wees gegroet

P A X