

Een dankbare herinnering aan
Willemien Nieuwenhuis - Domhof
echtgenote van
Antoon Nieuwenhuis

Zij werd op 21 februari 1934 te Groenlo geboren en kreeg bij haar doop de namen Wilhelmina Aleida Antonia. Bijna 40 jaar was zij gelukkig met haar man getrouwd. Zij overleed onverwachts thuis te Groenlo in de middag van dinsdag 15 april 1997. De eucharistie bij haar uitvaart vierden wij op 18 april in de kerk van de H. Calixtus. In de verwachting van de verrijzenis ten leven hebben wij haar daarna te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Groenlo.

Hoewel het de laatste jaren niet zo best ging met haar gezondheid, kwam haar overlijden voor ons allen toch geheel plotseling, zodat we ons nog maar nauwelijks kunnen realiseren wat er gebeurd is en hoe wij verder moeten zonder haar. Zij was een goede en lieve echtgenote, moeder en oma. Voor zichzelf was zij met weinig tevreden en gelukkig. Voor anderen was zij een gulle vrouw, die veel kon missen en graag anderen tot steun was. Nooit deed je tevergeefs een beroep op haar en ze had altijd tijd voor je. Haar zorg en liefde gingen uit naar haar man en kinderen. Voor haar klein- en achterkleinkinderen was zij een lieve

oma. Haar bijzondere zorg en aandacht ging uit naar haar pleegkind Willie, die bij haar een goed en warm thuis had. Zij had bijzondere gaven om medemensen te helpen. Daarbij was zij ook een gelovige vrouw, die in gebed haar steun en kracht vond. Door haar ziekte moest zij een groot stuk van haar gezichtsvermogen inleveren, maar toch kon zij nog echt genieten van een tochtje mee in de auto. En via haar "politiebakje" bleef zij als echte Grolse op de hoogte van het gebeuren in onze stad. Graag had zij nog bij ons willen blijven, graag hadden wij haar bij ons willen houden, maar haar krachten waren op. Met een bedroefd hart nemen wij afscheid, maar wij doen het in het vertrouwen dat wij haar nu mogen toevertrouwen aan de Heer van alle leven, uit wiens hand wij haar ook hebben mogen ontvangen. Moge zij voor altijd thuis zijn in Gods huis en rusten in vrede. Voor onszelf bidden wij om kracht en sterkte om met dit verlies te leren leven.

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens haar leven en na haar plotselinge overlijden, zeggen wij u hartelijk dank.

Antoon Nieuwenhuis, kinderen,
klein- en achterkleinkinderen.